



De Landcommanderij en het Historisch Studiecentrum Alden Biesen kondigen u met trots de publicatie aan van hun nieuwste boek in de reeks van het Historisch Studiecentrum. We nodigen u graag uit voor het colloquium waar het boek exclusief aan u wordt voorgesteld.

COLLOQUIUM

zaterdag 19 maart 2022

09:00u-12:30u

Jef Mertens

Machtige ridders,
burgerlijke herders.
De Duitse Orde en
haar priesters in het
Land van Maas en Rijn
(1220-1800)

Udo Arnold

(Duitstalige lezing)
Die Balleien Biesen
und Koblenz -
Konflikte und
Koexistenzen

Guido Daniëls

Een geïllustreerde
tocht langs
(voormalige)
bezittingen van
de Duitse Orde in
Palestina en Europa

Deuren open vanaf 08:30u. Lezingen starten om 09:00u.
Aansluitend facultatieve lunch met soep en broodjes (vooraf inschrijven).
Wij volgen de dan geldende coronamaatregelen.

Wees er tijdig bij, het aantal plaatsen is beperkt!

Bestel hier je tickets: www.aldenbiesen.eventbrite.com

*Priester van de
Duitse Orde in 1606
(© Wenen Doza)*

We zijn verheugd met deel 11 van onze historische reeks een nieuwe volwaardige monografie over de Biesense ridders en priesters te kunnen presenteren, in een toegankelijke taal, fraai uitgegeven en rijkelijk geïllustreerd.

Jozef Mertens, **Machtige ridders, burgerlijke herders. De Duitse Orde en haar priesters in het land van Maas en Rijn (1220-1800)**, Bilzen 2022, ca. 420 p. - ISBN 978-90-9035768-3

De Duitse Orde telde niet alleen adellijke ridders, maar ook burgerlijke priesters in haar rangen, vaak afkomstig uit plaatselijke families. In de parochies stonden die in voor de zielzorg, in de commanderijen namen ze de religieuze verplichtingen op zich en door hun geletterdheid tevens het administratieve beheer.

Op basis van bronnen evocert historicus Jef Mertens een vergeten groep van 500 geestelijken van de Duitse Orde, tussen 1220 en 1800 werkzaam in het huidige Limburg, Vlaams- en Noord-Brabant, de omgeving van Maastricht en het Rijnland. Tegelijk wordt die groep geplaatst in relatie tot de ridders; tot de uitbouw van de provincie Biesen en van de landcommanderijen Alden Biesen (Bilzen) en Nieuwen Biesen (Maastricht); tot de strijd tegen andersgelovigen; tot het adellijk leven in het eldorado dat Biesen uiteindelijk geworden was enz.



Op het colloquium kan u het boek aanschaffen aan de verminderde prijs van € 25 i.p.v. € 30. Betalen met kaart wordt aanbevolen.
Profiteer van dit unieke aanbod!